



Våra första 25 år...





Tjörns Golfklubb

Tjörns Golfklubb som ligger mitt på Tjörn fyller i år 25 år. Klubben har under denna tid upplevt både med- och motgångar men har sakta men säkert utvecklats till vad den är idag. Tjörns största förening vad gäller antalet medlemmar och en av de största klubbarna i Bohuslän-Dalslands Golfdistrikt. Denna skrift skall försöka beskriva historien från klubbens tillkomst år 1990 fram till i år.

De första 10 åren är väl beskrivna i Lars-Åke Lindeborgs skrift "En återblick" som finns att läsa på såväl klubbens hemsida som att tillgå på Kansliet i klubbhuset. De första årens historia är därför till största delen hämtad från Lars-Åkes dokument. Lars-Åke Lindeborg är en av klubbens trotjänare och har också skrivit om alla torp som funnits på marken som vi idag spelar golf på. Idag kan vi skönja ruinerna av var människor har bott och verkat i gamla tider. Man funderar ibland hur de hade tänkt om de sett oss spela golf.

Klubbens styrka och signum alltsedan starten har varit, och är, lojala medlemmar med energi och framåtanda. Medlemskader med en bra och ganska jämn blandning av åretrunt- och sommarboende har varit viktig. Viljan att hjälpa till och bidra har funnits inom båda kategorierna. Könsfördelningen, som är viktig för både lojalitet och samverkan, har också varit bra genom åren, även om den alltid kan bli bättre. Dagens ca 40/60 (kvinnor/män) står sig väl i Sverige och är högst i distriktet Bohuslän-Dal.

Golfbanans geografiska placering, där många på vår ö har "lika långt" att färdas, betyder också mycket. En del namn, som har betytt, och betyder för klubbens positiva utveckling är omnämnda här. Det finns många fler men jag har medvetet valt att inte ta med för många. Jag hoppas på förståelse för detta.

Att anförtros uppgiften att ställa samman klubbens historia har varit ett hedersuppdrag. Det har gett mig många tillfällen att minnas och också att samtala med några av dem "som var med på den tiden" och grundade vår fina förening.

Tjörn i februari 2015

Bengt Svensson





Gamla klubbhuset "Rävlanda gården"

De första åren – från dröm och idé till en 9-hålsbana



Huvuddelen i detta avsnitt, är som tidigare nämnts, hämtat från Lars-Åke Linderborgs skrivelse "En återblick" från år 2000.

Idén att anlägga en golfbana på Tjörn föddes under senare hälften av 1980-talet. Dåvarande stadsarkitekten på Tjörn, den passionerade golfspelaren, Sven Öhman, sammanträffade med ett antal personer och förde fram sina tankar. Kontakter togs vidare med dåvarandekommunledningsomstödde tankarna och väl förstod att en golfanläggning skulle vara en tillgång för kommunen.



Sven Öhman

Med detta i ryggen samlade man ett antal personer med lämpliga, men olika bakgrunder, och den 13 juli 1988 beslöt man att försöka bilda en golfklubb på Tjörn och en interimsstyrelse tillsattes i oktober samma år. Intresse-

anmälningar begärdes in och redan i augusti hade man fått in 670 stycken. Redan då var fördelningen 50/50 helårs- /delårsboende.

Var skulle banan anläggas? Det blev en svår fråga och ett stort antal platser på vår ö undersöktes. Att anlägga en golfbana i typisk Bohuslänsk miljö visade sig inte vara lätt. Många markägare var också avvisande att upplåta mark för detta ändamål. Ett seriöst alternativ som förhandlades var Svenska kyrkans mark i Sibräcka men av olika skäl blev det ingen bana där. Dock arrenderades mark för att anlägga en Driving Range som kunde användas under de två år som vår nuvarande bana byggdes. Slutligen förklarade sig dåvarande kommunalrådet på Tjörn, Arne Berntsson, villig att sälja sin gård i Rävlanda belägen mitt på ön. Undersökningar och sonderingar med kringliggande markägare gjordes och i januari 1990 bedömdes att det fanns mark för minst 9 hål samt en positiv prognos för en framtida utbyggnad till 18 hål.

Förhandlingar om att förvärva Rävlandagården och mark samt kontakter med kommunen inleddes. De som anmält sitt intresse, nu 1100 personer, fick information om pågående aktiviteter och kallades till ett stormöte de 10 mars 1990. Detta möte, som avhölls i Rönnängs Bygdegård, beslöt att bilda Tjörns Golfklubb och denna dag föddes alltså vår klubb. 150 personer deltog i mötet.



En styrelse valdes och Jarl Salegård blev klubbens förste ordförande. Jarl var vid denna tid chef på NCC med stor erfarenhet av anläggningsarbeten både på Tjörn och annorstädes. Som erfaren golfspelare var han ett naturligt och bra val. Vid mötet beslöts att ta upp ett medlemslån på 2500 kr som en delbetalning för det lån som beräknades

till 10 000 kr per medlem. Tjörns Kommun tillfrågades tidigt om såväl bidrag som borgensåtagande men man avböjde bestämt detta. Redan från start var alltså klubben helt finansierad av de egna medlemmarna samt banklån.

Ett intensivt arbete med bl.a. utarbetande av en detaljplan pågick parallellt med förhandlingar om att köpa Rävlandagården samt med övriga berörda markägare. Planen blev så småningom godkänd och under hela återstoden av år 1990 samt in på våren 1991 pågick arbete med såväl förhandlingar som ansökningar av olika slag inklusive begäran om medlemskap i Svenska Golfbundet. Många administrativa uppgifter utfördes och golfutbildning av klubbens medlemmar påbörjades. De flesta kunde ju inte spela golf! Utbildningen skedde på den Driving Range som anlagts i Sibräcka på Svenska Kyrkans mark. Uppspel för grönt kort gjordes på Orust GK med hjälp av pro både från dem och Trollhättans GK. 190 medlemmar utbildades under 1990 och 1991.

Våren 1991 godkänns detaljplanen slutgiltigt. Alla markförhandlingar är klara och bygglovet slutligen godkänt. Köpet av Rävlanda gård avtalas också. Boningshuset på gården skall anpassas till klubbhus och ladugården skall bli verkstad och maskinhall.

Jan Cederholm utses till banarkitekt och de 9 hålen läggs ut i terrängen. NCC får uppdraget att anlägga banan, driving range och parkeringsplats. I slutet av april 1991 startar bygget och medlemsantalet var vid denna tidpunkt 530 personer. Vår förste Greenkeeper, Ingvar Fjellman, anställs och kan därigenom medverka och påverka banbyggnationen under hela processen. Redan i september är banan färdigbyggd och gräs kan sås.

Under senare delen av 1991 ägnades mycket tid att bygga upp en organisation med olika kommittéer. Många av medlemmarna engagerades i detta arbete. Vintern och våren ägnades bl.a. åt stenplockning på spelfälten samt att färdigställa anpassningen av byggnaderna. I april sker inflyttning i lokalerna, driving range togs i bruk samt det första numret av vår klubbtidning, TEE TIME utkom.

Banan invigdes den 18 juli 1992 med bandklippning av dåvarande kommunalrådet Valdemar Olsson. En tävling med 148 deltagare arrangerades också i det vackra vädret. Denna följdes av en invigningsfest för medlemmar och inbjudna gäster. En glädjedag efter ett oerhört stort frivilligt arbete nedlagt av många entusiastiska medlemmar.



Investeringen i markköp, banbygge samt maskiner uppgick till 12 MSEK. Förutom banklån krävdes frivilliga medlemslån på 800 KSEK. Servering i klubbhuset samt försäljning av enklare golfutrustning startade. Vår förste pro, Ulf Nilsson, anställdes och utbildningen inleddes på vår egen driving range samt i egna lokaler. Kansliet sköttes av Lena Yngve på deltid. Mattias Josefsson, vår nuvarande Greenkeeper, visstidsanställdes också vid denna tid.

År 1993 och 1994 ägnades bl.a. åt banförbättringar med fokus på dräneringar då vattnets vägar är svåra att förutse. Ett faktum som vi lever med än idag. Organisationen och tävlingsverksamheten utvecklades vidare. 1994 anställs ett nytt proteam, Robert Heyman och Björn Nilsson.



Proteam 1994, Robert Heyman och Björn Nilsson

1995 slopades vår bana för första gången och vi fick några fler slag till hjälp. Ingvar Fjellman lämnade klubben och Mattias Josefsson utsågs till ny Greenkeeper. Diskussioner förs med markägare om utbyggnad till 18 hål!

Utbyggnad till 18 hål – ett svårt beslut med lyckat resultat



Hål 10

Tanken att bygga ut vår 9-hålsbana till 18 hål fanns med redan från starten. Idéer fanns att bygga ut banan i etapper om 3-4 hål åt gången men det hela stupade inledningsvis på såväl ekonomi som ovilliga markägare. År 1996 har dock markförhandlingarna kommit så långt att årsmötet i mars beslutar om en utbyggnad med 6 hål med målet att vara klara i mitten av 1998. Då skedde dock ett genombrott i markförhandlingarna och klubben fick möjlighet att köpa till mark för att anlägga 9 hål på en gång. Ett enhälligt årsmöte i mars 1997 beslöt att genomföra utbyggnaden.

Finansieringen var naturligtvis en knäckfråga och Tjörns kommun avböjde på nytt att stå som borgenär för en del av anläggningskostnaden. Med hjälp av banklån och ett frivilligt medlemslån på 1,5 MSEK löste sig finansieringen. Banarkitekt Jan Cederholm kallades in på nytt och ritade in den bana på marker som bl.a. vår egen Sven Öhman på nytt hade lagt ut. Vi som såg och vandrade på



Anläggning hål 14

markerna innan arbetet startade hade svårt att tro att här skulle 9 vackra golfhål kunna anläggas. SBS Entreprenad AB, med vår medlem Stellan Börjesson i spetsen, åtog sig att utföra arbetet.

Många diskussioner fördes med Länsstyrelsens Kulturvårdsenhet innan arbetet kunde startas. Man krävde att få undersöka förekomsten av fornlämningar. Detta gjordes och arkeologiska utgrävningar gjordes bl.a. på



Arkeologiska utgrävningar

hål 13 där man fann resterna av ett hus som arkeologerna daterade till omkring år 0! Tänk på det då ni gör ett kort inspel på green på hål 13! Dessa undersökningar hindrade arbetet en tid och kostade klubben ca 400 KSEK.

En annan fråga som genererade många diskussioner var Torpet på hål 11/12/13. Skulle det rivas, flyttas eller stå kvar? Som tur var togs beslutet att behålla det och det utgör ju i dag en vacker påminnelse om livet man en gång levde i denna avlägsna och kanske isolerade del på Tjörn.

En stor mängd frivilligt arbete lades ner för slyröjning, stenplockning av många och villiga medlemmar. I mitten av september 1997 var anläggningsarbetet klart och ytorna kunde sås.

Den 25 juli 1998 invigde då f.d. kommunalrådet Valdemar Olsson de nya 9 hålen vid en ceremoni som avhölls på hål 10. Dagen fortsatte med en stor tävling med 144 deltagare och avslutades med en fest på kvällen.

Tjörns GK har hösten 1998 investerat totalt 19,6 MSEK i bana, anläggning och maskiner. Klubben har en fullvärdig 18-hålsbana och är nu uppe i ca 1000 medlemmar. Beslutet att bygga ut till 18 hål, och som sagt togs med stor vända, visade sig vara rätt då klubben fick en stark nytillströmning av medlemmar. Statusen för en bana med 18 hål i stället för bara 9 förändrades väsentligt.

Hösten 1998 ombildades klubben i två delar. Tjörns Golf AB som har hand om bandriften samt den ideella föreningen Tjörns Golfklubb som äger mark, bananläggning, byggnader och maskiner.

Nytt klubbhus – ett nytt svårt beslut som togs med mycket vånda



Vid årsmötet 1999 avgick Jarl Salegård som ordförande och Kent Yngve valdes som hans ersättare. Kent, som chef för SEB på Tjörn, och med i styrelsen från starten, var ett bra val som kom att betyda mycket för klubben då vi gick in i det nya millenniet. Hans kontaktnät med företagare på Tjörn och annorstädes hjälper klubben än idag när det gäller att attrahera sponsorer och partners.

Tiden efter invigningen av de nya hålen 1998 innebar flera förändringar för klubben.

Några exempel:

- Bollrännan försvann och ersattes av tidsbokning. Detta innebar att en del av den sociala gemenskapen som fanns då många träffades och köade (ibland väldigt länge) och umgicks vid första tee upphörde. Detta var ett bra tillfälle att lära känna nya medlemmar.
- Banan slopades om och vi tappade många slag...
- Efter hål 9 anlades en stuga med möjlighet att fika och köpa någon enkel förtäring.
- Antalet greenfeegäster ökade väsentligt

Under de första åren av det nya millenniet var det mycket fokus på att förbättra de nya 9 hålen samt att rekrytera nya medlemmar. I övrigt användes dessa år främst till att konsolidera klubben både vad gäller ekonomi som att andas ut efter allt arbete med att få de nya 9 hålen till stånd. Klubbens organisation och fördelning av arbetsuppgifter mellan frivilligt arbete och anställda diskuterades då som nu. Styrelsen beslöt efter många diskussioner att anställa en klubbchef med ansvar för den operativa verksamheten. Valet föll på Tommy Johansson från Alingsås och han tillträdde under 2004.

Klubben hade nu en 18-hålsbana, en solid organisation men lokalerna för såväl kansli som banpersonal lämnade en del i övrigt att önska. Matsserveringen med de dåliga

förutsättningar som fanns var heller inte bra. De sanitära delarna i huset var mycket undermåliga. Försök gjordes att planera för en större ombyggnad och renovering av befintliga byggnader men dessa ströks då de bedömdes bli alltför omfattande och kostsamma. I stället fokuserades diskussionerna och planerna på att bygga ett nytt klubbhus samt verkstäder. Naturligtvis var det ekonomi med tillhörande medlemstillströmning som skulle avgöra om detta var möjligt.

År 2005 fanns ett färdigt förslag som presenterades för medlemmarna vid ett välbesökt möte i juli månad i Sagabiografen i Skärhamn. Ca 300 medlemmar mötte upp. Projektet, som innehöll klubbhus, verkstad och maskinhall kalkylerades till 10,3 MSEK. Finansieringen skulle ske genom banklån, frivilliga medlemslån, förhöjd medlemsavgift samt rekrytering av 180 nya medlemmar. Mötet tillstyrkte enhälligt styrelsens förslag och jakten på frivilliga lån och nya medlemmar tog fart. Bl.a. lades lappar ut i praktiskt taget alla brevlådor på Tjörn där nya medlemmar välkomnades.

Senare på hösten 2005 var målparametrarna uppfyllda efter mycket och idogt arbete och anbud infordrades. Projektorganisation skapades och en lokal entreprenör valdes att utföra arbetet.

Bygget pågick under ca 1,5 år och i juli 2007 invigdes våra nya byggnader med en fin ceremoni och naturligtvis fest på kvällen. Projektet, som styrts hårt, bl.a. av kompetenta medlemmar, var i hamn och förkalkylen hade hållits utan överskridande.

Utveckling av banan och anläggningen

Vår bana är ju anlagd i två huvudetapper i bitvis mycket svår terräng. Att bygga en golfbana i typisk Bohuslänsk miljö är inte lätt.

De första 9 hålen byggdes med utslagsplattor i stället för grästee. Plattorna tillverkades av medlemmarna under sakkunnig ledning av en av våra mest engagerade medlemmar, Karl-Axel Karlsson. Han, delvis med hjälp av sitt byggföretag, var under de första 10 åren en pådrivare som verkligen såg till att banan utvecklades samt att många engagerades.



I takt med att gräset växte sig starkt röjdes det vid sidan om fairways redan från start. Många träd och mycket sly rensades bort. Vattnets vägar på banan har varit svåra att förutse och

kompletterande dräneringsdiken har grävts i massor. Efter de första åren så blev ju fokus alltmer på att anlägga ytterligare 9 hål och då de var klara blev ett av de kommande stora målen att försöka anlägga grästees på alla hål. En kostsam och besvärlig uppgift som gjordes successivt.

Här är några exempel på svåra hinder som övervanns:

Hål 5 Ca 30 meter till vänster om dagens tee finns en hållristning och vi hade tidigt fått besked från Länsstyrelsen om att inte närma oss den. Ej heller fick vi anlägga någon ny tee. V hade byggt en "låda" i skogen som tjänstgjorde som tee förr herrarna. Det var ingen bra lösning. Efter långvariga diskussioner (flera år), fick vi en ansvarig arkeolog att besöka oss och då han på plats tog del av vad vi önskade göra, godkändes vår plan. Klubben erbjöd sig att röja och hägna in hållristningen samt sätta upp en skylt men detta avböjdes av Länsstyrelsen.

Hål 7 Dagens tee ligger på en mycket brant sluttning som bärs upp av ett gjutet fundament samt s.k. stengabioner (nätkorgar fyllda med sten) som ofta används för att stötta upp järnvägsräls och liknande. Idén till detta kläcktes i Bankkommittén och hela arbetet inklusive byggande av gjutform, fyllning av sten etc. utfördes av medlemmarna. En fantastisk insats!



Hål 9 Vårt enda hål som idag saknar en grästee. Här fördes en intensiv diskussion under några år om var tee skulle anläggas och hur den skulle utformas. Det fanns förslag på såväl längre bak och högre upp som ner på dagens väg. Till slut enades man om dagens utformning och med hjälp av ett generöst lokalt byggföretag så anlades tee på sin nuvarande plats. Ingen grästee men en bra kompromiss.

Under åren har mycket arbete lagts på att öppna upp fairways så mycket som möjligt dels för att släppa in mer ljus för bättre växtlighet, dels för att minimera bolletning och få ett snabbare samt roligare spel. Stora förändringar jämfört med hur det såg ut från början har under åren gjorts på många hål, som t.ex. 1, 7, 8, 10, 11, 12 och 15.

En viktig roll i detta arbete har det s.k. Røjargänget spelat. Ett antal personer som samlas på torsdagarna för att med sågar, röjsaxar och ibland tändstickor se till att banan hålls öppen och fin. Gruppen leddes idogt under många år av Sven-Gösta Wengelin.

Planteringar och blommor runt främst klubbhuset har skötts av de s.k. Rabattflickorna. Ett antal damer som delat upp sig i mindre grupper och som jobbar enligt ett eget schema.

Vid arbetet på banan har miljöhänsyn hela tiden varit viktig. Stora ansträngningar har gjorts för att bevara husgrunder, stengårdsgårdar och även sällsynta blommor. Exempel på det är på det senare är ett område till vänster om fairway på hål 11 där orkidéer växer. Detta område är sedan flera år markerat med blåvita pinnar och spel inte tillåtet där.



Starkt drivande i vårt miljöarbete var under många år Erik Häggström.

På senare år har fokus legat på att förbättra gräset på ett antal hål samt att dränera och göra bunkrarna spelbara oavsett väder. De brantaste vägarna på banan har successivt asfalterats delvis med hjälp av våra sponsorer. En nog så viktig förbättring med tanke på de backar som finns.

Våra övningsområden runt klubbhuset har också utvecklats på ett fint sätt med både nytt övningsfält vid entrén till klubben och en ny stor övningsgreen. Övningsgreenen nära klubbhuset anlades med delvis stöd från Svenska Golf förbundet som hjälp och belöning för klubbens satsning på ungdomar.



Asfaltering av branta backar

När det gäller våra fastigheter, såväl klubbhus som verkstad och maskinhall, så var det naturligtvis lite påvert från början. Mycket gjordes dock för att skapa en trivsam och faktiskt väl fungerande miljö.

Klubbhuset, den gamla Rävlandagården inreddes med såväl en liten servering som utrymmen för kansli och konferensrum. Ladan och svinstallet anpassades för banpersonalen och fungerade i flera år. År 2002 anlades en entresol i ladan där ett bra utrymme för banpersonalen byggdes. Såväl kök, pausutrymme som omklädningsrum ingick.

Byggnadernas skick krävde dock mycket underhåll och till slut togs beslutet att bygga nytt. Mycket ideellt arbete har genom året lagts ner för att underhålla såväl de gamla som våra nya fina lokaler. En person som här måste nämnas är vår ”hustomte”

och snickare Bengt Smedberg, som betytt och betyder mycket inom detta område.

Parkeringen var länge ett sorgebarn som efter varje häftigt regn blev gropig och vi drog in mycket smuts i våra lokaler. Med hjälp av en entusiastisk f.d. banarkitekt, Lars Andreasson från Göteborg, fick vi hjälp att utforma parkeringen till dagens utseende. Närheten till klubbhuset poängterades som mycket viktigt. 2013 kunde hela infartsvägen och parkeringen asfalteras och målas upp.

Lars Andreasson har varit klubben behjälplig vid flera tillfällen och ett antal av våra banförbättringar bär hans signum. Han har engagerats tack vare Leif Sellberg, en av styrelsens mångåriga veteraner.



Dräneringsarbeten hål 7

Rekonstruktion av klubbens ekonomi

Under 2008 inträffade den kanske största finanskris världen skådat sedan den stora kraschen och påföljande depressionen på 1930-talet. De stora bolagen i USA, som byggt upp och medverkat till en till slut ohållbar lånebubbla för bl.a. fastigheter gick under. Det spred sig snabbt världen över med stor oro som följd.

För Tjörns Golfklubb blev detta mycket kännbart. Under vintern 2008-2009 begärde mer än 200 medlemmar utträde och krävde återbetalning av sina medlemslån. På senhösten 2008 sade vår dåvarande klubbchef Tommy Johansson upp sig för att tillträda en liknande befattning i sin hemstad Alingsås. Detta gjorde kanske att vi inte hade fullt fokus på medlemstappet utan hela vidden av detta insåg vi först när tillträdande klubbchefen, en av klubbens veteraner, Torgny Dahlqvist kallats in som en temporär lösning i början av 2009. Den likviditetsanalys som då gjordes pekade entydigt på att klubben inte skulle klara att genomföra året utan ett kraftigt kapitaltillskott.

Intensiva diskussioner fördes inom styrelsen under första kvartalet 2009. Det var kris! Vad skulle vi göra?

- Låna mer pengar av bank eller privatpersoner
- Ta ut en engångsavgift av medlemmarna
- Begära frivillig nedskrivning av medlemslånen
- Begära företagsrekonstruktion i Tingsrätten och övergå till spelrätter
- Gå i konkurs!

Vart och ett av dessa alternativ penetrerades noggrant och med mycket vända valdes alternativet Företagsrekonstruktion d.v.s. fordringsägarna inkl. medlemmarna skulle tvingas skriva ner sina fordringar med 75 procent. Klubben tog hjälp av Ackordcentralen i Göteborg samt konsulten Anders Hammarström i Stockholm som hade stor erfarenhet av liknande fall. Ordföranden Kent Yngve, som tänkt avgå vid årsmötet våren 2009, övertalades att sitta ett år till och under-tecknad valdes att jobba med genomförandet av rekonstruktionen som huvuduppgift i styrelsen.

Två mycket välbesökta medlemsmöten med över 300 personer på båda avhölls i juni och augusti i Skärhamn. Styrelsen fick starkt stöd för sin linje och i slutet av augusti vann rekonstruktionen laga kraft vid Uddevalla tingsrätt. Vi hade genomfört operationen snabbt, med viss smärta, men slapp en utdragen och sannolikt ännu mer smärtsam process.

Tingsrätten utdömde ett s.k. ackord på 25 procent. För medlemmarna innebar det att de som valde att vara kvar i klubben fick sin fordran omvandlad till en spelrätt samt ett värdebevis. Detta värdebevis kunde säljas privat



till en ny medlem som sedan fick detta omvandlat till en spelrätt. Dessa värdebevis kom att gälla fram till utgången av 2012 och var ett bra vertyg för att värva nya medlemmar. De medlemmar som valde att lämna klubben fick 25 procent av sitt ursprungliga inträdeslån återbetalt. Totalt blev det drygt 200 medlemmar som lämnade klubben.

Dessutom fanns ett frivilligt medlemslån på 1,5 MSEK som togs vid byggnation av klubbhuset 2004. Detta lån, som ett mindre antal lojala medlemmar lämnat, blev kanske den jobbigaste delen av rekonstruktionen. Juridiskt måste alla behandlas lika. Totalt återbetalades ca en miljon kronor.

Här är några nyttiga saker vi lärde och erfarenheter som drogs:

- Systemet med medlemslån är bra i uppgång men mycket riskabelt och sårbart
- Följ medlemsutvecklingen varje månad
- Gör regelbundna likviditetsanalyser både på kort och lång sikt
- Arbeta tätt med bankerna och se till att de är uppdaterade på klubbens planer
- Snabb och tydlig information till medlemmarna när så krävs är A och O

Klubben gick sedan in i år 2010 många erfarenheter rikare. Många klubbar följde de kommande åren efter oss och genomförde liknande rekonstruktioner. Flera klubbar vände sig också till oss för att få råd. Vi fick många värmande ord från bl.a. Ackordcentralen för vårt sätt att genomföra denna process.

Vid årsmötet våren 2010 avgick Kent Yngve efter 11 förtjänstfulla år vid rodret. Bengt Svensson valdes till ny ordförande.

Medlemsutveckling och medlemsformer

Klubben bildades formellt 1990 och mycken möda har under årens lopp lagts ner på att rekrytera och behålla medlemmar. Det är ju medlemmarnas avgifter som till stor del bär klubbens ekonomi.

Golfsporten i Sverige har haft en exempellös utveckling med en stor tillströmning av nya medlemmar. Trenden bröts år 2004 då en avmattning startade. År 2014 stannade tappet upp och vi hoppas nu att Golf sverige har hittat en nivå som består eller växer.

Här är siffrorna för några nyckelår avseende medlemsantal under vår klubbs historia:

(Alla medlemskategorier. Källa SGF och Tjörns GK)

År	Sverige totalt	Tjörns GK
1990	290 000	475
2000	513 000	1040
2004	604 000	1300
2010	500 000	1570
2014	475 000	1750

De första åren i Sverige under denna period präglades av en tro på ständig tillväxt. Stora investeringar gjordes i banor och anläggningar i landet. Från 2004 och framåt är det många klubbar som drabbats hårt av de dramatiskt vikande medlemstalen med ekonomiska problem som följd. Flera golfklubbar har lagts ner och banor stängts. Även vi är ju en av dessa med rekonstruktionen 2009 i färskt minne.

Som synes har vår klubb gått emot strömmen och haft en unik medlemstillväxt. Skälen till detta är flera och några som kan framhållas är:

- Vi är enda golfklubben på Tjörn med begränsad konkurrens från grannklubbar
- Utbyggnaden till 18 hål samt nytt fräscht klubbhus och verkstäder
- Ständiga förbättringar av bana och fastigheter
- Ordnad ekonomi under alla år och även efter en väl genomförd rekonstruktion
- Anpassning av medlemsformer efter tidens krav och förväntningar

- Lojala, dedikerade medlemmar och anställda

Utän ovanstående är det osäkert hur klubben hade levt idag.

Några ord om våra medlemsformer

År 2008 togs första steget mot en alternativ medlemsform. Klubben införde formen "Spelmedlem". Detta för att bl.a. möta hotet från de s.k. brevlådeklubbarna som växte sig starka i landet och så även bland våra medlemmar. Medlemsformen innebar kraftigt begränsad speltid under högsäsong och lägre årsavgift samt inget medlemslån. Ett begränsat antal tilläts att köpa denna medlemsform.

För att möta fortsatt konkurrens från andra klubbar samt efterfrågan från både gamla och nya medlemmar har nya medlemsformer tillkommit successivt härefter. Det gäller såväl för seniorer som för juniorer.

Idag har vi, liksom de flesta golfklubbar, en stor flora av olika medlemsformer. Ständigt kommer förfrågningar om nya varianter av dessa så vi har nog inte sett slutet på utvecklingen ännu. År 2010 hade klubben ca 1000 fullvärdiga medlemmar (de som betalar högsta avgiften) och i nuläget är siffran ca 720 st.

Intensiva diskussioner förs inom golfen i Sverige för att möta efterfrågan främst från den yngre generationen. Kan vi spela kortare rundor? Hur snabba upp spelet? Kan man betala bara när man spelar? m.m. Kan vår anläggning användas för andra ändamål och därigenom attrahera fler besökare är en fråga som också ständigt återkommer.

En av golfens utmaningar är ju också åldersfördelningen där medelåldern tyvärr stiger och där utgör Tjörns Golfklubb inget undantag. Stora ansträngningar görs för att attrahera yngre att börja spela golf. Mer om det på annan plats.

MEDLEMSKAP

Är Du intresserad av att bli medlem i vår klubb, tag då gärna kontakt med klubben och tala med vår personal, tränare eller medlemmar.

Om Du vill prova på först så har vi "Prova på" dagar under säsongen.

Se vår hemsida www.tjornsgk.se för mer information.



Tävlingsverksamhet genom åren

Tävlingar har arrangerats på Tjörns Golfklubb alltsedan starten. I början med hjälp och stöd från SGF. Vi var ju nybörjare även inom detta område. Kommittétävlingar för damer, herrar och juniorer startade.

Efter en tid etablerades Tjörns Golfvecka i juli månad och det blev en stor framgång redan från starten. Klubbens kanske mest populära tävling, Wranges Äkta Makar arrangerades under många år. Tävlingen lockade spelare från när och fjärran och inte minst sponsorn, Wranges Juvelerares generösa och vackra prisbord utgjorde en stor magnet.

I början provades också nymodigheter som nattgolf med självlysande bollar. Damerna spelade Nattens Drottning och var vackert utstyrda. För juniorer ordnades under flera år tävlingen Alexander Trophy. Många deltagare från andra klubbar deltog. Seriespel i Bohuslän Dals golfdistrikt kom snabbt igång och pågår ju än idag med flera lag för både damer och herrar.

Speciella tävlingar inom distriktet har varit Ö-kampen mellan Orust, Skaftö och Tjörn samt Fräknefejden med flera klubbar inblandade. Den senare bedrivs med full kraft än idag. Bland övriga tävlingar som bedrivs idag och funnits med länge kan nämnas Rävlanda Cup och Områdesgolven.



Nattens Drottning

Klubbens största arrangerade tävling är RM för flera damklasser 2011. Ett stort och prestigefullt arrangemang med ca 150 duktiga och krävande damer från hela vårt land. Banan sattes i absolut toppskick och tävlingen pågick i tre dagar. RM är ett svenskt mästerskap och att vi fick detta arrangemang kan till stor del tillskrivas Agneta och Björn Bengtsson som på olika sätt lyckades förmå både nationella och lokala beslutsfattare att ge arrangemanget till Tjörn. Så även styrelsen där många diskussioner fördes. Klarar vi av detta? Har vi råd?



Agneta och Björn Bengtsson



Hela tävlingen genomfördes på ett klanderfritt sätt bl.a. med hjälp av många frivilliga insatser. Detta evenemang har hjälpt till att göra vår klubb känd och lyfta dess status.

Slutligen, tävlingsverksamheten fortgår i ganska oförändrad omfattning. En utmaning klubben har och har haft sedan starten är att få fler att delta i tävlingar. Debatten om att vi har för många tävlingar eller för få har förts från början och pågår ju än i dag.



RM 2011 avgörs på andra sarspelshålet

Klubbens medlemmar, personal och entreprenörer – våra viktigaste framgångsfaktorer

Alltsedan starten som egentligen var redan 1988 har det funnits eldsjälar som drivit verksamheten framåt. Detta avsnitt skall försöka lista en del av de personer inom olika kategorier som betytt mycket för klubbens utveckling och framgång.

Ordföranden i styrelsen har under åren varit:

1990 - 1999	Jarl Salegård
1999 - 2010	Kent Yngve
2010 - 2013	Bengt Svensson
2013 -	Sigge Olausson



Jarl



Kent



Bengt



Sigge

Inom styrelserna har det genom åren verkat många personer som gjort betydande insatser. Olika kompetensområden har behövts täckas under olika perioder. Under "Pionjärtiden" det första åren krävdes mycket kunskap i styrelserna om kontakter med myndigheter, Golfförbundet, bygg och anläggningsföretag mm.

Frågor som "Hur anlägga en golfbana och hur organisera och driva en golfklubb" ställde nya och stora krav på de första styrelseledamöterna. Det som idag ter sig ganska självklart behövde undersökas, penetreras och diskuteras innan beslut kunde tas. Även pionjäreterna saknade mycket kunskap.

In på det nya millenniet och efter rekonstruktionen 2009 har styrelserna arbetat med kanske mer framåtriktade frågor. Vision 2015 som innehöll bl.a. omgivningarna runt klubbhuset är nu till stor del genomförd.

Banpersonal

Ingvar Fjellman blev vår förste greenkeeper och ledde utvecklingen av banbygget från början. Ingvar har sedan han lämnade oss gått vidare och utvecklats till en av landets bästa banchefer.

En ung Mattias Josefsson gick i Ingvars lära de första åren och har ju förblivit klubben trogen alltsedan dess. Han har byggt på sin kompetens och med hjälp av duktiga medarbetare sett till att vår bana håller hög standard. Inte minst förmågan att få banan i speldugligt skick på vårarna har uppskattats och uppmärksamats av många. Niklas Jansson är en annan trotjänare som varit med nästan lika länge.

Kansli och administration

Detta är en verksamhet som kanske syns och hörs minst på en golfklubb. Att få detta att fungera väl har många gånger varit svårt.

Gränssnittet mellan anställda och ideellt arbetande är inte alltid lätt att identifiera. I syfte att ha så klara gränser som möjligt har klubben provat olika organisationsformer med såväl intendent som klubbchef. Under de första åren gjordes mycket ideellt inom detta område och en av de första som anställdes var Lena Yngve som 1993 verkade 4 dagar per vecka i kansliet.

En person som funnits med, och fortfarande finns med, är Bo Bäckman. Han var med redan i den första styrelsen för 25 år sedan och har under en period tjänstgjort som intendent. Under många år var han dessutom ordförande i Bohuslän-Dals Golförbund. Med en aldrig sinande energi har han ansvarat för att införa de informationssystem (GIT) som krävs för en golfklubb i Sverige. Han är dessutom fortfarande en aktiv tävlingsledare i klubben.



Bo Bäckman

Tommy Johansson, som nämnts tidigare, var vår klubbchef mellan åren 2004 och 2009. Tommy var en idéspruta som bl.a. drev frågan om alternativa medlemsformer. Under Tommys tid fördjupades vårt samarbete med grannklubbarna. Tommy, tillsammans med övriga, drev 2010 introduktionen av Bästkortet med klubbarna Gullbringa, Stenungsund och Lysegården. Samarbetet lever fortfarande och är idag än mer utvecklat. Gullbringa har på senare år ersatts av Lyckorna.

Torgny Dahlqvist verkade i samma roll under några år parallellt med att han var ordförande i BDGF:s Slopekommitté. Torgnys lugna sätt och kompetens inom flera områden blev en viktig faktor i svallvågorna efter rekonstruktionen 2009.

Under åren 2010-2013 innehade Jonas Mathiasson posten. Han kom med erfarenhet från hotellbranschen och jobbade intensivt med att sätta golfklubben på kartan. Devisen "Mitt på Tjörn", som vi idag använder, var hans idé.

År 2013 beslöt klubben av kostnadsskäl att dra ner på administrationen och organisationen för klubben förändrades. Eleonore Höglund, en av klubbens veteraner, sin ungdom till trots, blev ansvarig för kansli samt administration och är så än idag.

Bland andra långvariga och trofasta medarbetare kan nämnas Britt-Marie Smedberg som fortfarande verkar både som deltidsanställd och kommitté-ordförande. Britt-Marie med erfarenhet i konfektionsbranschen har betytt och betyder mycket för klubbens golfshop där inte minst damkläder är en viktig del. Många fler har funnits med men som sagts tidigare, ingen nämnd ingen glömd.

Slutligen kan man konstatera att arbetet inom kansliet har kraftigt vuxit i takt med ett ständigt ökande medlemsantal, fler medlemsformer och nya bestämmelser och krav som ställs på redovisning och administration.



Mattias



Tommy



Torgny



Eleonore



Jonas



Britt-Marie

och många fler...

Pro och utbildning av våra golfare

Då klubben startades 1990 var detta naturligtvis en svår fråga då erfarenheten saknades även här. Som tidigare nämnts inleddes ett samarbete med Orusts och Trollhättans golfklubbar och deras pro möjliggjorde såväl träning som uppspel.

Klubbens första pro blev Ulf Nilsson som verkade under åren 1992 och 1993. År 1994 avtalades med Robert Heyman som tillsammans med olika partners kom att stanna till 2006. Robert som kom med stor erfarenhet från tidigare klubbar har utbildat många av dagens medlemmar.



Robert



Bert

Under året 2007 verkade Ann-Catrine Nilsson som vår pro. 2008 ersattes hon av Bert Rylander som bl.a. tidigare jobbat som assistent till Robert Heyman. Bert finns hos oss än idag och är inte minst mycket populär bland våra yngsta golfare, knattarna.

Golfshop

Denna verksamhet har bedrivits på olika sätt med flera inblandade genom åren. Olika ekonomiska uppbygg har gällt. Alltifrån inköp av enklare golfutrustning i en sportaffär i Skärhamn till försäljning i regi av vår pro Robert Heyman. Vidare samarbete med företagen Prestige Golf, Golf USA till dagens Innesvingen.



Innesvingen

Innesvingen har nu funnits på klubben sedan 2012 och verkar på ett stort antal klubbar i regionen. Det uppbygg som gäller är att företaget arrenderar lokalen och tillhandahåller produkterna som klubben säljer med en liten provision. En bra service för medlemmar och gäster med litet ekonomiskt risktagande för klubben.

Restaurang och Servering

Sist, men inte minst viktigt, detta ämne som många av våra medlemmar har, och har haft tankar och synpunkter på genom åren. Restaurangen! I det gamla klubbhuset ordnades enklare servering med hjälp av det sparsamma kök som stod till buds. I början skötte klubben detta själva med hjälp av Medlemskommittén. Därefter följde Villa Vanahem och sedan Tjörngården som de första entreprenörerna under 1993 och 1994.

1995 tar paret Robert Heyman (pro) och hustru Agneta hand om restaurangen och de driver den under några år. Sedan följer ytterligare ett antal entreprenörer som med de medel som står till buds gör sitt bästa för att medlemmar och gäster skall bli nöjda. En uppfräschning av köksregionerna samt smärre ombyggnader möjliggör servering av vin och öl.

Då det nya klubbhuset stod färdigt 2007 avtalades med Örjan Johansson, duktig kock från Skärhamn, att tillsammans med sin hustru att driva restaurangen. Mycket god och näringsriktig mat serverades under dessa år. Örjan blev kvar i två år och ersattes 2009 av två personer som kom från Lycke Golfrestaurang. Denna nya konstellation höll tyvärr en ojämn kvalitet och lämnade klubben 2011.

Ersättarna 2012 blev paret Anki och Sixten Andersson som med sin mycket gedigna erfarenhet och bakgrund bevisade att det gick att driva en restaurang med hög kvalitet och skapade stor efterfrågan med nöjda medlemmar



och gäster. Vår servering rankades t.o.m. som en av landets bästa golfrestauranger häromåret. Tyvärr valde de att lämna från och med 2015.

I skrivande stund har klubben gjort klart med ett nytt krögarpar, Tak-Ki och Andrea, som tar över vår restaurang under våren 2015. Att driva en golfrestaurang med lönsamhet och samtidigt tillfredsställa oss kräsna golfspelare är en svår uppgift. Man måste betänka att golf spelas bara under en del av året och då skall pengarna tjänas in.



Nuläge och framtidsvision

– klubbens roll i kommun och samhälle

Tjörns Golfklubb står 2015 som en klubb med ett gott renommé. Klubbens status i kommunen har successivt växt genom åren. Vi ses idag på med respekt och som en stor tillgång vad gäller friskvård för alla åldrar. Klubben är idag också en viktig turistmagnet för kommunen. Den sociala gemenskapen som vår verksamhet bidrar till är också mycket betydelsefull. Många har genom åren både fått nya vänner och partners. Ekonomin har sakta men säkert stabiliserats och klubben ser nu framåt mot nya utmaningar och här är några områden som bedöms viktiga under de kommande åren:

- Medelåldern för golfare, som nämnts tidigare, stiger ju tyvärr i Sverige och så också för vår klubb.

En stor satsning har inletts för att rekrytera ungdomar för att säkerställa återväxten. Engagerade ledare som även fått utbildning finns nu i klubben. Mycket energi och resurser kommer att läggas på detta framledes.

- Att behålla nuvarande medlemmar är viktigare och mindre kostsamt än att rekrytera nya.

Att rekrytera nya medlemmar är svårt med en hårdnande konkurrens mellan klubbarna samt det faktum att vår klubb har många medlemmar. Konkurrenten om tiden för dagens generation är också knivskarp. Det är därför viktigt att de nuvarande känner sig nöjda med den utveckling som sker både vad gäller bana och övriga faciliteter. Ständiga förbättringar är därför ett måste.

- På banan kommer fokus att läggas på att på att förbättra tees och teområden samt bunkrar. Ytterligare dränering där så krävs för att om möjligt förlänga speltiden på året. Broar, bänkar, skyltar, vägar och annan utsmyckning är detaljer som skall vidareförbättras för att banan skall upplevas som attraktiv och med hög kvalitet inom alla områden.

- Våra fastigheter behöver förbättras vad gäller utrymmen för administration, utbildning, möteslokaler samt även restaurang. Olika förslag bearbetas för närvarande. Ovanstående och mer därtill kommer att beskrivas i dokumentet Vision 2020 som är under utarbetande under 2015.

Sammanfattningsvis kan man också konstatera att golfen nu kanske befinner sig i en brytpunkt då förhoppningsvis medlemsantalet i Sverige inte minskar mer.

Vi som spelar golf vet att vårt spel är kanske den bästa form av friskvård för både ung och gammal. Man kan hoppas att de styrande i vårt land inser detta och i framtiden jämställer golf med övriga sporter och möjliggör att golfen kan få motsvarande stöd. Säkert kommer vi också få möta krav på nya spelformer som möjliggör kortare speltid m.m.





Till slut:

*I år hyllar vi alla vår kära förening,
Tjörns Golfklubb, och ser fram emot
ett fint jubileumsår!
Må många fler härliga
golfår följa härefter!!!*



