



Tjörns Golfklubb 10 år



En återblick

av Lars-Åke Lindeborg

Så började det

Idén till en golfbana på Tjörn föddes i samband med att Sven Öhman, som under 80-talet var stadsarkitekt och näringslivssekreterare på Tjörn, sammanträffade med en företagare angående en eventuell företagsetablering på Tjörn. Denne frågade då bl.a. om det fanns någon golfbana på ön eller i området. Sven förde detta vidare till Valdemar Olsson och Sigvard Staxäng, vilka då var kommunalråd resp kommundirektör och de förstod genast att en golfbana skulle vara en stor tillgång för kommunen.

Man började fundera på vilka personer som skulle vara lämpliga att involvera i detta projekt och så föll valet på Kent Yngve, chef för SEB på ön, med många kontakter inom näringslivet och dessutom ordförande och den drivande kraften i Hocheyklubben som nyligen byggt upp ishallen i Rönnäng samt på Jarl Salegård NCC, som genom Baggemans i Wallhamn var känd av kummunledningen som en driftig företagsledare och dessutom golfspelare.

Den 13 juli 1988 beslöt man att försöka bilda en golfklubb på Tjörn och en interimstyrelse tillsattes den 18 oktober samma år med Jarl Salegård, ordf., Christina Wättring, sekr., samt Sven Öhman, Kent Yngve, Lars-Ola Andersson och Leif Friberg. Man hade redan då börjat ta in intresseanmälningar, som sköttes av Christina Wättring på SEB, och i mitten av augusti hade redan 670 anmälningar inkommit, varav ungefär hälften var helårsboende på Tjörn.

Sökandet efter lämplig mark för en golfbana var också i full gång och det var främst Sven och Jarl som bedrev denna verksamhet. Terrängen på Tjörn är ju tämligen småskuren så det blev inte lätt att hitta ett område stort nog för en 18-håls golfbana. Det blev ett stort antal platser som undersöktes och det var fyra områden som Sven skissade på.

Det första området var vid Hällene, men detta förslag stupade dels på att några markägare var helt avvisande, dels på ett naturskyddat område utmed fjorden.

Nästa område var Åker men där visade det sig att den mark som skulle bli tillgänglig ej skulle vara tillräcklig för en bana.

Så blev Prästgården i Sibräcka aktuell. Där hade redan arrendatorn, Uno Holmberg, med hjälp av Lars-Åke Åberg, Lysegården GK och fritidsboende på Tjörn, vissa planer på att bygga en golfbana. Förhandlingar påbörjades men eftersom Kyrkan ägde marken och Holmberg hade några år kvar på arrendet och klubben ville ha full kontroll över hela verksamheten visade det sig svårt att nå en lösning. Kontakterna resulterade emellertid i att klubben senare arrenderade en av Holmberg iordningställd driving-range under de två år som vår bana byggdes på Rävlanda.

En ny möjlighet öppnades när Arne Berntsson, dåvarande kommunalråd, förklarade sig villig att sälja sin gård Rävlanda belägen mitt på ön. Det visade sig finnas fysiska möjligheter att



Sven Öhman



Sigvard Staxäng



Kent Yngve



Jarl Salegård



Klubbhuset



Karl-Erik Lachonius

med Rävlandagården som utgångspunkt finna lämplig mark i samtliga väderstreck men det var tyvärr många markägare. Man uppdrog år Karl-Erik Lachonius att förhandla med markägarna om köp eller arrende av den mark som klubben ansåg sig behöva disponera och den 18 januari 1990 kunde Karl-Erik rapportera att det nu fanns mark för minst 9 hål och att det såg positivt ut beträffande resterande markbehov för hela banan. Interimstyrelsen beslöt då att en 9-hålsbana skulle byggas på Rävlanda med avsikt att efter hand byggas ut till 18 hål. Detta viktiga beslut den 18 januari 1990 medförde bl.a att:

- Sven Öhman fick i uppdrag att omgående påbörja arbetet med detaljplan för området.
- Jarl Salegård skulle tillskriva Tjörns kommunstyrelse med begäran att denna skulle finansiera detaljplanen helt eller delvis.
- Kent Yngve och Leif Friberg skulle framställa en broschyr och kallelse att tillsändas de personer som lämnat intresseanmälan.
- Karl-Erik Lachonius skulle fortsätta markförhandlingarna med tanke på 18 hål.
- Sven Öhman och Sigvard Staxäng skulle förhandla med Arne Berntsson om priset och köpet av Rävlanda.
- Ett stormöte skulle snarast ordnas för att bilda Tjörns Golfklubb.

Tjörns Golfklubb bildas

Lördagen den 10 mars 1990 var 1100 intressenter inbjudna till Rönnängs Bygdegård för att bilda Tjörns Golfklubb och det var ca 150 personer som mötte upp.

Interimstyrelsen presenterade de ekonomiska villkoren för medlemskap, förslag till stadgar och en skiss på en första etapp om 9 hål på Rävlanda.

De närvarande, blivande medlemmarna, tog därefter det historiska beslutet att bilda Tjörns Golfklubb och att 2500 kronor snarast skulle inbetalas som delbetalning på ett medlemslån som beräknades bli ca 10000 kronor för seniorer.

Många anmälde sitt intresse att delta i klubbens verksamhet och klubbens första styrelse valdes enligt följande:

Ordförande	Jarl Salegård
v. Ordförande	Kent Yngve
Kassör	Lars-Ola Andersson
Sekreterare	Bo Bäckman
Ledamöter	Leif Friberg
	Lars-Åke Lindeborg
	Lars-Åke Åberg
	Sven Öhman
Suppleanter	Ulf Guldén
	Inga Kjellberg
	Margaretha Wahl
	Christina Wättring



Bo Bäckman

Nu började en hektisk tid med styrelsemöten, ibland flera gånger per månad, för nu var det ju angeläget att få fram en spelbar golfbana så fort som möjligt. Det gällde också att få in tillräckligt med medlemmar för finansiering av bana och verksamhet vilken också måste organiseras för att fungera.

Sven Öhman arbetade med detaljplanen, vilken så småningom blev godkänd efter en del justeringar för att tillfredsställa de olika myndigheternas önskemål. Det var främst Natur- och Kulturvårdsmyndigheterna som hade synpunkter.

Vidare pågick köpeförhandlingar med Berntsson och markförhandlingar med övriga markägare, förhandlingar med Orust GK beträffande pro och uppspel för grönt kort samt medlemsrekrytering. Den 23 mars hade 221 personer betalt 2500 kronor och den 1 oktober var vi uppe i 474 medlemmar.

Driving-rangen på Sibräcka rustades upp med en sandbunker och inspelsgreen och Orusts pro Stig Eriksson åtog sig att hålla med instruktör samt att teori och uppspel fick ske på Orust GK. Lars-Åke Lindeborg utsågs att administrera utbildningen och utfärda hc-p-kort för klubbens räkning. Under 1990-1991 utbildade vi på det sättet 190 medlemmar fördelade på 19 kurser och med Wilhelm Olander från Trollhättans GK som instruktör.

En pristävling om förslag till klubbmärke utlystes och av 16 inkomna förslag delades priset mellan Paula Pernvik och Jan Abrahamsson.

Styrelsen utsåg Jan Sederholm, Helsingborg till banarkitekt och han besökte området första gången den 6 juli 1990. Ansökan om inträde i Svenska Golfbundet har nu även insänts men blir fördröjd till följd av smärre stadgeändringar samt i avvaktan på bygglov. Detaljplanen maler sakta genom myndigheternas kvarnar och först den 26 april 1991 utgår den officiella klagotiden och byggnation kan påbörjas.

Så är vi då inne i 1991 och byggplanerna tar allt fastare form i avvaktan på bygglov och alla andra tillstånd.

- Banarkitekten jobbar med greenritningar.
- NCC sätter ut banan och anbud på banbygget infordras.
- Våra gårds- och markförhandlingar fortsätter.

Måndagen den 3 april blev en viktig dag för klubben.

- Styrelsen accepterade NCC:s anbud och tidsplan för byggandet av de 9 första golfhålerna med kringutrustning såsom driving-range, övningsbana och parkering.
- Vi accepterade det framförhandlade priset för inköp av Rävlanda gård.
- Vi beslöt anställa Ingvar Fjellman som vår första greenkeeper med början så snart banbygget påbörjades. Avsikten var att han skulle vara med under hela banbygget, dels för att bidra med sina erfarenheter och dels för att han skulle känna banan i minsta detalj, ett beslut som visade sig vara mycket lyckligt.



Lars-Åke Lindeborg



Jan Sederholm i mitten



Ingvar Fjellman

Tisdagen den 30 april 1991. Klagotiden för detaljplanen har gått ut utan problem och klubben har blivit antagen som medlem nr 304 i Svenska Golfbundet.

Kl. 1200 står hela styrelsen och representanter för NCC uppställda på åkern vid nuvarande 1:a tee och Jarl Salegård slår ut en NCC-märkt golfboll som ett tecken på att nu startar banbygget. Detta var ett stort ögonblick för alla oss som kämpat hårt med myndigheter och markägare under en tämligen lång tid. Medlemsantalet är nu uppe i 530 så vi närmar oss det beslutade taket på 600 medlemmar.



Ja, nu blev det en enorm aktivitet på Rävlanda med omnejd. NCC hade väl förberett arbetet så det blev full fart redan från början. Intresset från medlemmarna var stort och det gjordes mycket med ideell arbetskraft, speciellt stenplockning och krattning på fairways och kullar efterhand som dessa områden blev färdiga för sådd. Ingvar Fjellman ordnade också ett antal välbesökta och uppskattade visningar på banan. Vi fick tyvärr också en del problem med arkeologerna under arbetets gång; dels blev det diskussioner om en påstådd kultsten som skulle ha legat i en gärdesgård och som försvann under schaktningarna, dels tvingades vi korta av ett hål för att ej komma för nära en befintlig hållristning. Dessutom tvingades vi betala smärre utgrävningar på vägen över hål 7 och före fairway på hål 8.



*Nuvarande hål 16,
före och efter bearbetning*

Banbygget går dock raskt framåt och den 9 september står banan färdigbyggd och sådd och vi väntar nu med spänning på att det skall börja grönska. Kent hade nu börjat arbeta med sponsorer och vi började diskutera detaljer som hålskyltarnas utseende m.m.

Det började nu bli dags att involvera flera medlemmar i verksamheten och att bredda organisationen. Vi tog SISU till hjälp och dom arrangerade ett organisationsseminarie för hela styrelsen i Uddevalla den 12-13 oktober. Med detta som underlag byggde vi upp den organisation som, med en del nödvändiga anpassningar under tiden, fortfarande är grunden i vår organisation. Denna höst präglades alltså av organisationsfrågorna och det byggdes upp 5 kommittéer och 2 projektgrupper:

- Utbildningskommittén: Lena Yngve
- Medlemskommittén: Bo Bäckman
- Ban- och tävlingskommittén: Lars-Åke Lindeborg
- Info- och sponsorkommittén: Staffan Nystöm
- Fastighetskommittén: Sven Öhman
- Projektgruppen för färdigställande av 9 hål: Jarl Salegård
- Projektgruppen för utbyggnad till 18 hål: Sigvard Staxäng

Ett medlemsblad börjar växa fram och efter genomgång av ett antal fyndiga namnförslag enades man om Tee Time.

Så kommer en vinter och i Karl-Axel Karlssons verkstad jobbas det varje lördag med såg, hammare och skruvdragare för att tillverka ett stort antal utslagsramar för banans tee och driving-rangen. Karl-Axel ställer verkstad och verktyg till förfogande och ett antal medlemmar jobbar under Karl-Axels kunniga ledning.

Den 1 april blev det dags att ta boningshus och gårdsbyggnaderna i besittning och nu startade ett febrilt ideellt arbete med att anpassa boningshus till klubbhus och ladugård till maskinhall och verkstad. Det blev utrymning och städning i alla husen och det var också dags för stenplockning igen efter vinterns tjäle, så det blev många arbetstimmar för arbetsvilliga medlemmar.

De olika kommittéerna kom igång, utbildningen flyttades till vår egen range på Rävlanda och Ulf Nilsson blev vår första pro, sponsorer skaffades, banan markerades och ett första tävlingsprogram sammanställdes. Det första numret av Tee-Time utkommer våren 1992.

Eftersom banan är byggd på gammal kulturmark valde vi att ge golfhålen namn efter de gamla benämningarna på de skiften där greenerna är belägna. Dessa namn fick vi fram genom studie av gamla avstyckningshandlingar på Lantmäterikontoret i Göteborg.

Efter ett fint arbete av Ingvar Fjellman med personal och många frivilliga insatser blev så banan klar för officiell spelstart den 6 juli 1992 med obligatorisk peggning på fairway.

Första banetappen invigs lördagen den 18 juli 1992

Så har då äntligen Tjörn fått sin golfbana!! Invigningen skedde med strålände väder och glädjestrålände medlemmar, inbjudna markägare och uppvaktande gäster från våra grannklubbar. Valdemar Olsson förrättade den officiella invigningen och klippte bandet, en handling som han skulle få upprepa sex år senare när de kompletterande 9 hålen invigs. Så följde en invigningsstävling med hela 148 deltagare, scramble över 9 hål. På kvällen blev det invigningsfest i tält intill klubbhuset med deltagande medlemmar och inbjudna gäster. En härlig dag!!

Ja, nu hade vi fått en bana att spela på, även om det bitvis var lite glest mellan grässtråna och torkan hade gjort djupa sprickor på sina ställen. De flesta av oss var nybörjare så vi var tillfreds med vetskapen om att detta var vår bana och vissheten om att den skulle bli fin med tiden. Styrelsen kunde emellertid ej slå sig till ro, organisationen måste nu finslipas och klubben hade investerat ca 12 milj. kronor i markköp, banbygge och maskinpark, en investering som nu måste finansieras på ett vettigt sätt. Låneläget var vid denna tidpunkt lite kärvt men en uppmaning till våra medlemmar om frivilliga lån gav hela 800.000 kronor.



Karl-Axel Karlsson



*Valdemar Olsson inviger
första 9 hålen.*

Dam- och veterankommittéerna var snabbt igång med sina spel-dagar och samlade i medeltal 20-25 deltagare varje vecka.

Serveringen sköttes detta första år av Villa Vanahem och som kanslist, 1,5 dagar per vecka, anställdes Lena Yngve. För att tillgodose behovet av enklare golfutrustningar etablerades ett samarbete med Stefans Sport, Skärhamn.

Under vintern 92-93 ordnades träning, såväl swing som puttning, varje lördag i tennishallen, Skärhamn med Ulf Nilsson som instruktör.

Från 1 april 1993 utökades arbetstiden för Lena till 4 dagar per vecka och avtalet med Ulf Nilsson förlängdes liksom

Mattias visstidsanställning. Eftersom en del medlemmar lämnat klubben och budgetmötet 1992 beslutat höja medlemstaket till 640 aktiva beslöt årsmötet 1993 att införa provpaket enligt vilket nya medlemmar första året betalade en registreringsavgift på

2000:- plus årsavgiften och därefter fick betala in medlems-lånet efter 12 månader. Samtidigt anordnades under säsongen ett antal provpå-dagar för att väcka intresse för golfen.

Tävlingsverksamheten hade nu tagit fart och det experimenterades med bl.a. nattgolf och överraskningstävlingar och herrarnas onsdagsgolf startade. Golfvårdsutbildningen startades under våren 1993 och serveringen övertogs av Hotell Tjörngården. Greenfee-överenskommelse med Orust och Skaftö träffades och vår bana förbättrades hela tiden av Ingvar och Mattias, framförallt genom utökade dräneringar. I de arbetsdagar för medlemmarna som anordnades under våren 1993 deltog över 300 medlemmar. Reslusten började sjuda i Tjörnborna och från 1993 har det varje år anordnats vårresor av både dam- och herrkommittén och varje höst en gemensam resa. Dessa resor har blivit mycket uppskattade även om vädret inte alltid varit det bästa. 1-årsjubileet firades med grillfest i trädgården den 18 juli.

Vi går in i 1994 med ett nytt Pro-team, Robert Heyman som huvudpro och Björn Nilsson som instruktör och herrkommittén tar över ansvaret för driving-rangen. Serveringen har inte lyckats komma upp i någon högre standard varför klubben beslutar att försöka driva den i egen regi med medlemskommittén som ansvarig. För att förstärka kassan startar vi ett reselotteri, vilket tyvärr visar sig bli svårsålt. Samtliga kommittéer har nu full aktivitet och vår 9-hålsbana börjar bli riktigt bra. Resultatet av serveringen betalar den inköpta kaffeautomaten och ger ett överskott på ca 30.000 kronor, bra jobbat av medlemskommittén med Jan W Kjellman som drivande kraft. Märit Sandberg anställs som kanslist på halvtid.

Redan nu börjar ett antal förslag till utbyggnad av banan diskuteras, 3 hål nu, 4-5 hål klara 97, 18 hål klara 99 m.m. Finansieringen var än mer diskuterad, vi försökte att få borgen från medlemmarna men intresset blev svagt. Däremot skulle det senare visa sig att medlemmarna gärna ställde upp med frivilliga lån till utbyggnaden.



Jarl Salegård slår ut första bollen på banan.



Torpet



Märit Sandberg

1995 får vi vår bana sloope-bedömd och vi får alla plötsligt ett antal fler slag att tillgodoräkna oss. Robert och Agneta Heyman tar nu över både driving-range, shop och servering och Karl-Erik Lachonius kämpar vidare med markägarna runt banan för att få tillräcklig mark för utbyggnad. Banpersonalen får en bod med personalutrymmen varvid vi kan iordningställa omklädningsrum för såväl damer som herrar i klubbhuset. Jämställighetsdebatten har nått klubben och den 11 juli beslöts att en jämställighetsplan skall tas fram av Maj-Lis Sjöbeck och Viveka Gedda. Den 30 september slutar tyvärr vår banchef Ingvar Fjellman för nya uppgifter på Gullbringaklubben. Till hans efterträdare utses Mattias Josefsson till greenkeeper.

Vi är nu inne i 1996 och markförhandlingarna har kommit in i ett intensivt skede och varit så positiva att årsmötet i mars beslutar att satsa på en utbyggnad med 6 hål med målsättning, klara juli 1998, allt under förutsättning att finansieringen kan klaras.

Så släpper det plötsligt! Vi får möjlighet att inköpa den mark som hål 10-11, delar av 12 och 15 idag ligger på och vi hade därmed tillgång till all den mark som behövdes för 18 hål. Klubben disponerar nu 60 ha mark varav klubben äger 43,6 ha. och arrenderar resten. Budgetmötet i november gav sitt fulla stöd åt styrelsens förslag om en utbyggnad till 18 hål på en gång och ett enhälligt årsmöte den 15 mars 1997 beslöt att så skulle ske.

Så var det då dags att börja om från början igen; med projektering, anbuds- och finansieringsgrupper, skogsavverkning, full fart från början. Jan Sederholm anlitas igen för detaljritning av greenområden och fairways. Karl-Axel Karlssons motorsåg hörs nästan dagligen brumma i busksnåren den vintern.

Vi går till Tjörns Kommun med anhållan om en borgen för delar av entreprenadkostnaden men får avslag. Detta får till följd att NCC som lämnat ett anbud på entreprenaden avböjer, då de ej kan acceptera våra förslag till finansiering. SBS Entreprenad AB, Stellan Börjesson, ställer då upp på våra villkor och vi antar dem som entreprenör, trots att de inte tidigare byggt någon golfbana. Med ömsesidigt förtroende och gott samarbete blev det ju bra. Vi fick också våra bankförbindelsers fulla förtroende och med drygt 1,5 milj. riskvilliga lån från våra medlemmar i botten ordnades finansieringen av de nya hålen.

Så blev det nya tag med Länsstyrelsens Kulturvårdsenhet som nu ville göra undersökningar om eventuell förekomst av fornlämningar, ett besked som kom oss tillhanda dagen innan entreprenören skulle starta sitt arbete. Nu blev tiden dyrbar men vi lyckades få en arkeolog från Bohusläns Museum ganska snart som kunde identifiera de områden som borde undersökas till hål 10-14 och ev. hål 8. Utförligare undersökningar gjordes under sommaren på hål 10, 12 och 13 där man på samtliga ställen fann spår efter stenåldersaktiviteter. Dessa undersökningar hindrade anläggningsarbetet och kostade klubben ca 400.000 kronor. Banbygget fortskrider dock och samtliga hål utom 13 och 14



Agneta och Robert Heyman



Mattias Josefsson



8:ans fairway



*Arkeologiska utgrävningar
på hål 13*



Stenplockning på 13:e fairway



Röjning på hål 11

Invigning av Tjörns 18-håls golfbana



Dags för Valdemar att klippa igen



Åke Andersson

är sådda i mitten av september. Nya medlemmar strömmar nu till och under 1997 får klubben en nettoökning med 106 medlemmar.

Vintern går och när det våras blir det dags för stenplockning och slyröjning på och omkring de nya hålen och det är nu många flitiga medlemmar som ställer upp.

Torpet har blivit en het fråga; skall det rivas, flyttas eller stå kvar? Vad skall det användas till?; servering, möteslokal, ungdomsgård? Vi var många som absolut motsatte oss rivning eftersom det tillhör miljön i Valbergsdalen och till slut tog damkommittén hand om saken och har nu rustat upp torpet till en pärla, som används till studiecirkel och mindre sammankomster. Det våras och de arkeologiska utgrävningarna på hål 13 är ännu ej fullbordade och hål 14 är en osådd leråker, det börjar bli nervöst. Det ordnar sig emellertid även om vi tvingades spela det 14:de hålet som ett par-3 hål första året. Det blev nu dags att planera för tidsbokning och medlemskommittén har sedan länge planerat för invigningen av de nya hålen.

Lördagen den 25 juli 1998 samlades en stor skara glada medlemmar och inbjudna gäster på berget vid 10-ans tee, där den högtidliga invigningsceremonin ägde rum i ömsom sol och ömsom regn. Vad gjorde väl en regnskur en så viktig dag när Tjörns Golfklubb äntligen fått sin efterlängtnade 18-hålsbana.

För bandklippningen stod även denna gång Valdemar Olsson och med en rungande salut startade den efterföljande invigningsstävlingen med 144 deltagare. Dagen avslutades med en trevlig fest i tält vid klubbhuset.

Vid årsmötet i mars hade frågan väckts huruvida det kunde vara fördelaktigt att driva delar av klubbens verksamhet i bolagsform. Vår kassör Åke Andersson gjorde en ingående utredning av denna fråga och i december 1998 bildades Tjörns Golf AB som tog över driften av banan. Den ideella föreningen står fortfarande för tillgångarna; mark, bananläggning, byggnader och maskiner, en total investering på ca 19,6 milj. kronor.

Vi kommer nu in i klubbens tionde verksamhetsår med en fullvärdig golfbana och ca 1000 medlemmar. Uppbyggnadsperioden avlöses nu med tid för konsolidering och vidareutveckling av det vi har. Styrelsen har till stora delar varit intakt under alla dessa år men nu lämnar två av dem som varit med från starten, vår ordförande Jarl Salegård och Lars-Åke Lindeborg, sina platser och ersätts med yngre krafter. Ny ordförande blir Kent Yngve, som ersätts som v. ordf. av Stig Jonegren och Anna Larsson ersätter Lars-Åke.

Nu sker en del förändringar i samband med att hela banan kan tas i anspråk:

- Vi får en ny, lägre sloop som gör det svårt att hålla våra hep.
- Vi får tidsbokning på gott och ont, vi träffas inte på samma sätt som när vi köade i timmar vid bollrännan.
- Hönshuset rivs och ersätts med en shop.
- Vi får en kaffestuga efter hål 9.
- Banpersonalen utökas till 4 man, varav två säsongsanställda.
- En del dräneringsarbeten på banan har gjort gott och de flesta nya hålen är nu riktigt bra.

Det nya årtusendet börjar med mild och snöfattig vinter varför många medlemmar utnyttjar banan för vinterspel. Mycket arbete, framför allt slyröjning, blir också utfört på frivillig basis. Nytt avtal beträffande driften av serveringen tecknas med Nakterhuset Birgitta Adolfsson. Driving-range och shop drivs fortfarande av vår Pro Robert Heyman. Klubben har sedan några år hyrt en golfbil för uthyrning till berättigade spelare. En ny golfbil inköps nu för att användas av tävlingsledning, golfvärdar och övriga funktionärer.

Som tidigare nämnts har många medlemmar utfört ett stort ideellt arbete under de gångna åren. Utöver samtliga styrelse- och kommittéledamöter vill jag gärna nämna några, som enligt min mening gjort en förtjänstfull insats för klubbens bästa;

- Rune Karlsson, vår hustomte, som varje kväll ser till att det blir släckt och låst i klubbhus och bodar.
- Erik Häggström, vår regelguru, som ihärdigt försökt lära oss golfens regler, som svarat för markeringarna på banan och som varit ansvarig för Tee Time under många år.
- Lena Ryliden, som skött den teoretiska utbildningen av alla nytilkomna medlemmar och även fortbildningen under de senaste åren.
- Olof Persson, som bl.a. gjorde en stor insats under de år då Herrkom. svarade för driving-rangen och som svarat för upp-tagning, tvättning och sortering av många tusen dammbollar.

Som sammanfattning av klubbens första 10 år kan sägas att trots diverse svårigheter; en besvärlig skogs- och bergterräng, svårflirtade markägare, div. fornlämningar, avhoppande entreprenör, torka och regn har vi med en kunnig och engagerad banpersonal samt gemensamma ideella krafter lyckats åstadkomma en mycket naturskön, omväxlande och trevlig golfbana på Tjörn. Styrelsen har hela tiden haft medlemmarnas bästa i tankarna och gjort investeringar i den takt som ekonomin tillåtit. Medlemmarna har samtidigt gett sitt fulla stöd och förtroende till de vidtagna åtgärderna och vi har gemensamt lyckats skapa en mycket god anda i klubben.



Jag vill tacka styrelsen för förtroendet att göra denna återblick. Den har väckt många trevliga minnesbilder från många års arbete inom klubben.

Lars-Åke



Rune Karlsson



Erik Häggström



Lena Ryliden



Olof Persson